

Bijdrage Merav Krone

“Tante Terlaloe is ook hier”

De eerste briefkaart:
Mejuffrouw Marlene van Engers
p.a. familie Sarluij
Pension Polak
Willemsparkweg 56
Amsterdam Z

15 juli 1942

Mijn lieve lieve meisje
Wees flink, pappie en mammië denken altijd aan jou en
zullen altijd aan je blijven denken.
We komen terug.
Nu gaan we naar Duitschland en zien je weer terug
Heel veel liefs van je mammië en pappie
Dag!

Opa's en oma gekust

Enkele weken later volgt een brief, gedateerd 30 juli 1942.
Op de envelop staat bij als afzender: Hetty van Engers,
Frauenlager Birkenau

Birkenau, 30 juli 1942

Lieve allemaal

Dit is het eerste levensteken dat jullie van mij ontvangen.
Ik hoop dat jullie vol goeden moed zijt op een wederzien.
Ik ben tot nu toe veel met Hertha samen en een
paar andere Hollandse meisjes.

Mijn kleine Marlene, mammië komt heusch bij je terug.
Misschien hebben jullie ook nog bericht van Is gehad.
Ik doe voor Hertha de hartelijke groeten aan haar ouders.
Ik denk veel aan jullie, dat begrijp je.

Is Greetje opgenomen in een ziekenhuis?

Mijn liefste groeten aan Jo en Gemma en de kinderen.
Lex zal wel op jullie passen hè mama.
Wees flink, je moet Marleen voor me opvoeden.
Tante Terlaloe is ook hier
We moeten hard werken maar dat is goed.
Kinderen ik schrijf nogal haastig en misschien heb ik later allerlei
belangrijke dingen gekregen.

Hoe doen jullie met kleren en slaapgelegenheid van Marleen.
Haar distributiebescheiden die ik bij mij had hebben jullie zeker opnieuw
aangevraagd.

Ik hou ontzettend veel van jullie en denk altijd aan jullie en zeker aan
mijn kleine meisje.

Niemand mag beledigd zijn die ik niet heb opgenoemd.
Het gaat te vlug.

Schatten tot wederziens.

Jullie Estje

Collectie NIOD